

K A B B A L A H



De lessen

De Levensboom van de Kabbalah vormt de leidraad voor de lessen. Hoe zit de wereld in elkaar, de mensheid, het universum, wat is mijn levenspad, waar liggen mijn gaven, hoe kan ik problemen het hoofd bieden, wie ben ik eigenlijk. Hoe kom ik tot diepere inzichten en verwerf ik wijsheid die verder rijkt dan de psychologie van het dagelijks leven. Hoe maak ik contact met mijn diepste essentie. Het werken met de Boom geeft antwoorden op deze vragen, leert je oordeelloos kijken naar jezelf en anderen en vormt een kompas voor je handelen in het dagelijks leven.

In de lessen worden ervaringen met elkaar besproken en getoetst aan de principes van de Levensboom. Iedere bijeenkomst bestaat uit discussie, reflectie, uitwisseling en meditatie. Inspiratie voor de samenkomsten wordt gehaald uit vragen die zich aandienen, gebeurtenissen uit het dagelijks leven, wat zich op het wereldtoneel afspeelt, bepaalde spirituele boeken, teksten, films en spirituele leren zoals boedhisme en soefisme. De lessen staan niet op zichzelf maar werken door in je dagelijks leven, begeleiden je op je bewustwordingsweg. Bewustwording van wie je in essentie bent en van je opdracht in deze wereld.

Beginnerscursus

Voor mensen die willen kennismaken met de Kabbalah bestaat een cyclus van vier avonden waar de principes van de Levensboom en zijn Sefirot worden behandeld.

Kosten voor vier avonden: € 150,-

Vervolgcurcus

Voor mensen die vertrouwd zijn met de Kabbalah bestaat een cyclus uit zes avonden die zonder onderbreking doorloopt naar de volgende cyclus.

Grotere thema's die worden bestudeerd aan de hand van de Levensboom kunnen zijn: het goddelijke, de schepping, de ziel, reïncarnatie, wat is de rol van de mensheid, wat is mijn persoonlijke opdracht in de wereld.

Kosten: € 225,- per cyclus

Alle cursussen worden gegeven op donderdagavond van 20.00 tot 22.00 uur.

Individuele begeleiding

Individuele kabbalistische sessies zijn mogelijk en bestaan uit persoonlijke aandacht voor je spirituele levensweg met de Levensboom als leidraad.

Kosten: € 130,- per sessie



Els Scholtes
lessen / individuele begeleiding
06 53947373
scholtes@xs4all.nl
www.yezirah.nl
www.elsscholtes-coach.nl
Wittenburgergracht 271
1018 ZL Amsterdam